

## **BÀI ĐỌC THÊM**

### **TUỔI TRẺ KỶ NGUYÊN MỚI**

*Cho đến bây giờ, hoặc có thể nói chưa bao giờ, những tổn động của chiến tranh và hoà bình, của hạnh phúc và đau khổ, của thực tại và lý tưởng lại dần vật giới trẻ như ngày nay.*

*Những oán giận, trách móc, than khóc, nhục mạ, tha thứ, trả thù, kết án, đầu tố, vụng dại, thành kiến, lên giọng đạo đức, lý tưởng chiêu bài, kinh nghiệm điên rồ của thế hệ đi trước.... đã làm niềm tin và sự trong trắng của tâm hồn thanh niên nam nữ sứt mẻ và vỡ nát từng mảng lớn như ngày nay.*

*Những Lý tưởng, Chủ nghĩa, Đức Tin, đều là những sản phẩm của trí tuệ con người cho dù là từ phương Bắc tràn xuống hay từ phương Tây chuyển qua chúng chỉ làm nhức nhối đau thương cho tổ quốc, cho giống nòi... nhục nhằn thay Cha Lạc Hồng Mẹ Âu Cơ! xót thương thay lũ trẻ con Rồng cháu Tiên !*

*Tuổi Trẻ trong Kỷ Nguyên Mới hãy vươn vai như Thánh Gióng năm xưa dung nạp Tú Khí Anh Linh Âu Lạc ta làm lại từ đầu!*

#### **I.- TÍNH LÝ TÌNH Ý NHÂN LOẠI**

Trào lưu hiện đại đa số thường phân chia nền Văn minh của Nhân loại hiện nay thành 2 phần như sau :

- Văn minh **Tây phương** : Văn minh **vật chất cơ giới**.
- Văn minh **Đông phương** : Văn minh  **tinh thần đạo lý**.

#### **1. Văn minh vật chất cơ giới tây phương**

Người tây phương tiến mạnh về khoa học cơ giới vì tiện nghi, ích dụng cho nhân loại, rồi đi xâm lăng, xâm lấn các dân tộc thiểu số ở Á Châu, Phi Châu. Họ đã thành công phần lớn (không hoàn toàn). Hầu hết người tây phương kiêu hãnh về nền văn minh vật chất cơ giới giết người dẫn đến số mạng vong phá kỷ lục trong lịch sử nhân loại là :

- Đệ nhất thế chiến (10,7 triệu người chết)
- Đệ nhị thế chiến (32.107 triệu người chết)
- 10,7 triệu người Việt Nam qua hơn 30 năm .
- Nhân loại đang lo sợ thế chiến thứ 3 xảy ra, đe dọa diệt vong vì khoa học cơ giới nguyên tử càng ngày càng tối tân.

Người tây phương khó có thể chế ngự được những con vật bất kham ấy và có nhiều triển vọng bị chúng phản lại chủ .

Một số người đông phương ủa theo nền văn minh tây phương và tự mệnh danh là người văn minh. Một số người đông phương chín chắn hơn tìm cách học hỏi tây phương những khoa học nào thỏa mãn phần lớn nhu cầu đương thời của chính họ và dân tộc họ.

Trong khi thực tế Tây phương đang mất tin tưởng về nền văn minh của họ, không tìm thấy lối thoát, hướng tiến, chán nản, bất cần đời họ, đoàn thể họ và xã hội của họ: Xã hội tây phương rạn nứt, Triết lý tây phương ngọn ngành, không giúp ích thiết thực cho xã hội loài người hiện nay.

## **2.- Văn minh tinh thần đạo lý đông phương. Hội nghị LHO 1955**

Nền văn minh đông phương nghiêng về tinh thần đạo lý hơn vật chất. Người đông phương ưa chuộng và thể hiện văn đức trị hơn là uy vũ nên đã chọn đạo lý làm tiêu chuẩn để động tĩnh sao cho an hòa cùng vũ trụ vô hữu biến hóa.

Đông phương châu Á cũng có thời dùng uy vũ thô bạo nhưng thời đó không lâu dài, bền như thời văn đức trị vì người dân không ưa. Đông phương châu Á nổi danh với 3 luồng tư tưởng Phật Khổng Lão, nhưng hiếm người hiểu đúng, rõ tư tưởng của người xưa. Vượt xa và lên trên phải kể là đạo lý trong các kinh sách nói về lẽ biến dịch, biến hóa, biến động, biến đổi của vũ trụ vô hữu. Ngày nay là Triết Dịch.

Triết Dịch vừa là triết lý, vừa là đạo lý, mà cũng là hữu hình khoa học (*Triết lý là lý luận tới rất ráo, cùng tận, cùng kỳ lý của lý trí để về tới vô hữu lý, hết còn, không còn thể thảo luận, luận bàn chi thêm được nữa*)

Đạo lý là triết lý bị và được thể hiện trong xã hội loài người, lý lẽ để con người hiểu biết lẽ thật và nương theo đó mà động tĩnh tiến thoái để có thể sống an hòa với đồng loại, muôn loài vô hữu vật trong vũ trụ vô hữu biến hóa (*Triết Lý, Đạo Lý và Khoa Học là một : một Triết Dịch*)

Tây phương cũng có triết lý, đạo lý tây phương, nhưng chắc chắn một điều là thứ triết lý, đạo lý, khoa học giết người của tây phương trong thời đại này đã không thể giải quyết được gì .

Ở miền đông Châu Á, người ta tìm thấy kinh sách dịch lý xưa nhất và nhiều nhất. Thời Thái Cổ Vô Tư Thiên Thư Kinh được

lưu truyền ở Vùng có Giòng giống Bách Việt; Chứng tỏ xưa nay người đông phương Châu Á đã, đang thấu hiểu Âm dương lý và Vũ trụ đạo hơn các dân tộc khác.

Tới nay Liên Hiệp Quốc đã hội thảo 4 lượt, và kêu gọi các nước trên Hành tinh Địa cầu nhân loại phải nghiên cứu Kinh Dịch, không biết lúc này LHQ và các xứ đã tới đâu rồi?

### **3.- Sự thật của mọi Nền Văn minh:**

- Dân tộc nào bất kể luôn luôn có Văn minh vật chất và Văn minh tinh thần cùng lúc chung cùng. Bởi vì Hóa thành mỗi mỗi con người ở mỗi dân tộc đều phải gồm đủ cùng lúc 2 phần siêu hiển hiển siêu: Tinh thần và thể xác
- Siêu hiển tinh thần và hiển siêu thể xác chính là: Đức Tính Tình Ý của vũ trụ vô hữu biến động, biến đổi, biến hóa, muôn đời và khắp nơi không ngoại trừ con người và bất kể muôn loài vạn vật vô hữu: Vũ Trụ Dịch.
- Âm dương Vũ trụ Dịch hình hiển khắp nơi, muôn đời và mãi mãi. Trong xã hội loài người âm dương Vũ trụ Dịch hình hiển cụ thể hóa là Đạo Lý và Khoa Học
- Mọi động tĩnh của con người sống động bất kể Không Thời Gian cũng chỉ là động tĩnh để thể hiện hai phần Siêu hiển và Hiển siêu qua Bộ Mặt Mới Đạo lý và Khoa học .

### **Nói chính lý :**

- Tây phương nghiêng về, tiến nhanh, tiến mạnh hơn đông phương về khoa học vật chất cơ giới
- Đông phương nghiêng về, tiến nhanh, tiến mạnh hơn tây phương về tinh thần đạo lý. Và khi gọi tắt là :
  - Văn minh vật chất cơ giới tây phương thì phải hiểu tây phương cũng có nền văn minh tinh thần đạo lý nghiêng nặng về vật chất
  - Văn minh tinh thần đạo lý đông phương thì phải hiểu đông phương cũng có nền văn minh vật chất cơ giới nghiêng nặng về tinh thần

### **4.- Nền văn minh Âm Dương Rộng Tiên**

Tất cả vũ trụ vô hữu, thiên địa quỷ thần đều đang bị và được Lý lẽ biến dịch chi phối. Vũ trụ vô hữu còn mất, sống chết gì cũng đều

bị và được Lý lẽ biến hóa, Lý dịch chi phối. Tiên nhân người Việt Nam cảm nhận Lý Dịch nên đã tự nhận AD Tổ Tiên của Dân tộc là Rồng Tiên; là Con Rồng Cháu Tiên. Chúng ta có huyền sử Lạc Long Quân và Âu Cơ để giải thích nguồn gốc của dân tộc Việt Nam ; Một bọc 100 con: Nữ âm Nam dương. Khôi phục nền văn minh Âm Dương Rồng Tiên ngàn xưa chính là để phát triển Văn hóa Việt Nam vậy.

- Người Việt Nam tự hiểu biết rằng việc lựa chọn 1 sự lý nào để làm tiêu biểu cho nguồn gốc của mình chứng tỏ sự sáng tối trí và kiến thức nông sâu, cạn hẹp của chính dân tộc đó.
- Rồng và Tiên : 2 giống được hầu hết nhân loại công nhận là 2 thứ tiêu biểu cho động tĩnh biến hóa linh thiêng mẫu nhiệm hơn hết Đa số con người thường kính trọng và kính mến rồng tiên. Họ thường đặt hình tượng rồng tiên ở những nơi tôn kính và trang trọng. Mỗi lần Rồng Tiên xuất hiện là một lần đem lại sự an hòa quân bình cho con người.
- Lựa chọn rồng tiên, người Việt Nam tự nhận mình là con cháu chất chít của Lý lẽ AD ĐND biến hóa linh thiêng mẫu nhiệm đó vậy.
- Con người chúng ta, muôn vật vô hữu đã, đang và sẽ **tự thân** biến hóa hóa thành, hóa thành biến hóa mãi mãi.
- Bất kể con người, con vật và muôn loài vạn vật có hiểu biết tới hay chưa hiểu biết tới Lý lẽ biến hóa linh thiêng mẫu nhiệm sẵn có trong mỗi tự thân hay không thì Lý lẽ ấy cũng vẫn thường hằng chi phối nội ngoại thân của các Sự Lý ấy.

## II.- NHÂN LOẠI TRONG THỜI CỤC

- Mâu Thuẫn Khoa học và Đạo lý

Lý Thuyết Vô thần, Hữu thần và những người thực hiện Lý Thuyết Lý tưởng ấy hành động tiêu diệt lẫn nhau thì ít, nhưng tiêu diệt kẻ khác, tiêu diệt những kẻ không gia nhập không đồng sàng thì nhiều, dẫn đến đe dọa sự sinh tồn của cả Nhân loại .

- Đạo sát sanh Khoa học đánh gục Đạo dưỡng sanh Đạo Lý.
- Thời sát sanh trưởng (hiện) => Đạo Sát sanh trưởng.
- Thời dưỡng sanh tiêu (ẩn) => Đạo Dưỡng Sanh tiêu.

## Vì thế :

- Khoa học : khoa môn có thể học được dễ dàng, dễ đạt danh lợi tình.
- Khoa học được tung hô, nuôi dưỡng cho lớn lên, cuối cùng thêm nanh vuốt tạo ra các chủ nghĩa cộng sản, tư bản, vô hữu sản, vô hữu thần ....
- Đến nay thì loài người mới rõ: khoa học vũ khí là đạo tiêu diệt nhân loại.
- Lịch sử cho thấy: Từ ngàn xưa cho đến nay, hễ mỗi khi nhân loại bị hiểm họa diệt vong đe dọa cận kề thì đều được cứu rỗi.
- Tìm Lối đi : Trong khi chưa có một đường lối giải quyết cho chính những đường lối, chủ thuyết, chủ trương như cộng sản, tư bản thì đương nhiên phải tiến đi trong trường tự tử và lồi cuốn luôn cả nhân loại bao che để được sống còn tới đâu hay tới đó.
- Đường lối giải quyết Để giải quyết cho tư đảng, tư danh, tư lợi, tư tình, tư đạo bắt buộc các phe phái lớn trong nhân loại ấy phải chiến tranh, tạo chiến tranh để chúng được hưởng thụ hòa bình trên xương máu thiên hạ : Hoà bình Giả Tạo.
- Cơn Lốc Lồi cuốn Dầu muốn dầu không thì tự bản thân mỗi con người vẫn phải bị và được hưởng thụ, động tĩnh ảnh hưởng hỗ tương trong cục diện xã hội nhân loại, công cuộc tiến hóa chung của xã hội loài người, là trường kiếp bị và được gánh nhận.
- Nguyên nhân chiến tranh : danh lợi tình chung và riêng
  - Chính mình thực hiện lẽ giả thật để gạt gẫm nhau.
  - Chính mình thực hiện lẽ thật giả để tạo uy tín và tín nhiệm.
  - Thế là Người này chống phá người kia ; Nhóm này kinh chông Nhóm Kia ; Phe phái này đả kích Phe phái kia ...
  - Tiến đến biến Lợi Ích Riêng tư thành Lợi Ích chung ; Nhân danh Lợi Ích chung dẫn dụ Dân Tộc này chiếm đoạt cưỡng bức Dân Tộc khác...
- Mâu thuẫn hoá sinh Nhu cầu khao khát Truy tìm chân lý
  - Chiến tranh là giai đoạn được xem như là thời của giả dối đang trường trong xã hội loài người. Khi giả dối hiện thì chân thật ẩn và ngược lại.

- Ngay chính tự thân một con người đang sẵn có chân giả, thật láo để thể hiện, biểu lộ hay che đậy dấu diếm. Tức là mỗi lúc phải hoặc ẩn hoặc hiện cái thật láo của chính mình để đối phó với mọi động tĩnh thiệt láo khác đang bao phủ đời sống, đời chết của mình.
- Tự mình phải có **thật láo** cho **đúng lúc** để sống còn. Chân giả sẵn có ẩn hiện nơi mỗi con người, ở xã hội loài người.
- Muôn thưở nhân loại từ ngàn xưa cho đến nay và mãi mãi sau này, đa số con người luôn luôn **khao khát tìm kiếm chân lý**. Nhất là thời giả lý đang trường thì nhu cầu tìm kiếm Chân Lý càng tối cần.
- Thời giả dối trường thì tất cả mọi đạo giáo đều vỗ ngực la lớn "đạo ta mới là chánh đạo". Bằng như ngụ ý nói các đạo khác là tà đạo để mong bành trướng lấn át các đạo khác. Nhưng chẳng đạo giáo nào chu toàn nổi nhiệm vụ thiêng liêng cao quý.
- Hậu quả đó khiến cho các tín đồ ưu tú có dịp lột mặt nạ các giáo lý, giáo điều lỗi thời, lạc hậu. Trong các đạo giáo thì Khoa học là đạo hấp dẫn được, lôi cuốn được. Thời đại nhân trí tán thành khoa học, tin tưởng khoa học hơn cả Thượng đế (từ sùng bái thượng đế, đạo lý đến sùng bái khoa học).
- Ngày nay Thế Kỷ 21 niềm tin Khoa học đã từ quá quá khác với Niềm tin Tôn giáo đang tiến gần với nhau trên quan niệm tìm đến Một Lý Thuyết của mọi Lý Thuyết (**A theory of everything: TOE**)

**Vây:** Con người có Nhu cầu cấp thiết là : **Truy tầm Chân lý**

*Con người truy tầm Chân lý :*

- Vì Chưa hiểu chân lý.
- Vì Tin tưởng phải có một chân lý, một lẽ thật.
- Vì Biết chỉ Có Sự thật của mọi Sự thật mới giải quyết được Vấn đề Nhân loại trong Dòng Sinh tồn.

### **III.- BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY**

Xuyên suốt quá trình Lịch sử VN mấy ngàn năm qua; Chúng ta đau đớn nhận ra rằng: Tàu, Tây, Nga, Mỹ đã hoàn toàn thành công trong việc cố gắng nhận chìm Văn minh Rồng Tiên Việt Nam.

1. Họ đã phân hóa Việt Nam và thành công mỹ mãn làm cho 3 Miền Bắc, Trung, Nam không TIN nhau; Chúa -Phật -Hòa Hảo

không Tin nhau ; Lão khinh thường Khổng Nho; Mác khinh khi Tư Bản; Giàu khinh chê Nghèo ra mặt; Kết quả MẤT HẾT Niềm tin Dân tộc.

### *Họ đã thắng thắng 1 – 0*

#### 2. Họ đã tạo được:

- Những Thế hệ Gục mặt Nhờ cậy bất kỳ ngoại bang nào cũng được, miễn phe của mình đại thắng là Chính nghĩa, là Phe Đảng của mình sáng ngời ....
- Những Mưu sĩ Chấp nhận làm cái bang ăn xin mà cho là Danh dự; Danh dự được quy lụy Obama, Hồ Cẩm Đào, Putin khiến **LÒNG RẠO RỰC MỪNG VUI** vô biên khôn tả...
- Những Tư duy khinh miệt chính Dân Tộc mình : Rằng chỉ có kẻ Yếm thế mới nói chuyện Ròng Tiên, Hùng Vương...và chỉ dùng Huyền thoại Tiên Rồng, Hùng Vương để gạt gẫm lừa bịp mà thôi !! Chỉ có những người Sáng suất biết Cúi mặt khuất phục Tôn sùng ngoại bang là Chính nghĩa tất thắng.

### *Vậy là bàn thắng nâng lên Tỷ số 2-0*

3. Họ đã tạo được: Tầng lớp Đa số biết và mơ ước Tôn Sùng Vật chất ô trọc ... nhà cao cửa rộng, xe cộ sang trọng, ăn trên ngồi trốc, hưởng thụ trọc lạc là thành công, ...và sẽ phải thành công cáo thành bằng mọi giá để chiếm hữu cái ô trọc này. Cho nên việc ăn gian nói dối, mặt dày, lừa thầy phản bạn, hô hào chính nghĩa, phát cờ dưới ách ngoại bang bất chấp mọi thủ đoạn miễn là vinh thân phì gia là Hãnh diện, là con tim yêu nước, là tấm lòng vì Đại nghĩa Dân tộc!!! Bất cứ ai chống lại, phản đối đều là hèn kém, là ganh tỵ nhỏ mọn...

### *Cuối cùng Bàn thắng của Họ có Tỷ số 3-0*

## **II.- DỊCH LÝ THỜI NHÂN**

### **Vấn đề Văn Minh Dịch Lý Việt Nam**

Tiền nhân đã ghi lại ít nhiều nhiều sự hiểu biết và không hiểu biết của mình về lẽ biến hóa hóa thành để trao truyền cho con cháu, hậu thế. Bởi vì các Ngài đã biết rằng nếu không sẵn có lẽ biến hóa hóa thành trong nội thân mỗi Hoá Thành thì chính mỗi vô hữu vật ấy chẳng thể nào biến hóa hóa thành mãi được. Vì thế mới có cơ

nghiệp tạo hóa đã hóa thành đầy đầy, đang và sẽ biến hóa hóa thành mới mãi mãi chẳng hề ngừng nghỉ.

Văn minh Tổ Tiên của Người Việt Nam đã hiểu biết sâu xa và thấu đáo về Lý Dịch liên li biến hóa hoá thành Anh linh Tú khí Tiên Rồng và nay trong Thời Đại này người VN thừa hưởng Tú khí ấy để diễn đạt chuyển tải Dịch Lý và Lý giải Lý Dịch theo cách hiểu của người VN nên DLVN gọi là Dịch Lý Thời nhân ngỗ hầu phục hồi Nền Văn Minh Dịch Lý Tiên Rồng Việt Nam ngàn xưa trong Kỷ Nguyên Mới Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý.

### **Sự thật của mọi Sự Thật**

- Có Biến hóa Hóa thành mới có Hóa thành Biến hóa muôn đời và khắp nơi đó là Sự Thật của mọi Sự Thật .
- Khám phá Biến Hóa Luật khởi từ Nguyên Lý ĐND GMHK
- **KHTK** Đồng nhi Dị **KHTK MANH VI => KHTK CỰC** là nền tảng Hóa sinh , Hóa thành .

Đó là Đức Tính Tinh ý tiên quyết của Vũ trụ Vô hữu Biến hóa Hoá thành, là Đường đi Dĩ nhiên của muôn loài vạn vật, là Uy Đức, Văn võ-Võ văn Âm dương âm - Dương âm dương của Trí Tri Cơ cấu Vũ Trụ.

### **1- LỜI TIÊN TRI CỦA THẦY TỔ**

*Xin Tóm tắt vài Lời Tiên Tri của Thầy Tổ có trong Văn Khố DLVN*

- Thuở Lạc Long Quân và Âu cơ sanh 100 trứng nở 100 con, Ông Bả đã thuận theo Ý Trời chia nhau đem con lên non ra biển với trách vụ cầm cân đầu nguơ cơ ngẫu quân bình Âm Dương...Bởi là Rồng Tiên, cho nên phải đứng mũi chịu sào..phải chia nhau đi mọi phương Trời, phải chịu cảnh 1000 năm nô lệ giặc Tàu! 100 năm nô lệ giặc Tây! khoảng 30 năm làm Nga ngụy, Mỹ Ngụy, 10 năm Nhật ngụy, 67 năm Tàu Ngụy kiêu mới!...Dân Việt Tiên Rồng không tự tôn cũng không tự hạ, mà đó chỉ là NHƯ NHIÊN và DĨ NHIÊN của thân phận Rồng Tiên!! Cương vị của một thường dân Tiên Rồng cũng cần phải đóng góp ít nhiều khả năng sẵn có của mình vào công cuộc tiến hóa chung của nhân loại cũng như tự ý đóng góp với quốc gia dân tộc trong vận hội hiện nay, nên không thể yên lặng nhìn xem Văn minh cơ khí hướng vào đường tiêu diệt cũng như tiêu thụ để huỷ hoại Con người .



- Vì Ông Bả sẽ phải duy trì Dòng giống Tiên Rồng tại lòng đất Việt Nam và sẽ phải làm cho mọi thứ hương vị, cay, đắng, mặn, ngọt, chua, chát **TRỒ SINH BÔNG TRÁI** thành thứ hương vị thơm tho vĩnh cửu để Con cháu Tiên Rồng hưởng thụ mãi mãi sau này.
- Đó là trả lời đủ cho thấy tại sao có vấn đề phải khôi phục nền Văn minh **ÂM DƯƠNG HỌC VIỆT NAM NGÀN XƯA**, Tại sao có **KỶ NGUYÊN TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC**; cũng chính là để trả lời Tại sao có vấn đề Dịch Lý Việt Nam. Mà cũng là lời cảnh báo với dân chúng Việt Nam sẽ được và bị thấy hiện hình qua nhiều khía cạnh dịch lý sinh hoạt để tiếp tục ngu xuẩn hóa dân tộc Việt Nam, để đầu độc tinh thần và thể xác Người VN. Nhất là tuổi trẻ, sinh viên học sinh Việt Nam sẽ bầm thụ 8 thứ Dịch được biết như sau: Dịch Tàu, Dịch Tây, Dịch Nga, Dịch Mỹ, Dịch Anh, Dịch Đức, Dịch Đại Hàn, Dịch Nhật... Do đó, sự Quyết định của bọn ma giáo và vong bản là nhận định không có vấn đề Dịch Lý Việt Nam, nên nhớ cho điều này.
- Do đó, dân tộc Việt Nam gồm cả Giáo sư, Sinh viên, Học sinh có thể bị và được hưởng thụ đầy đủ **TỰ DO VONG BẢN và TỰ DO SÙNG NGOẠI** theo gót đàn anh của họ trong Vấn đề Dịch lý ở một thời nào đó sẽ nổ rộ. Người tây phương, người vong bản, sẽ dạy dỗ văn minh đông phương tây hóa cho những người phương đông, cho người VN là cái chắc vì sẽ có rất nhiều người đông phương bằng cách uốn nắn Dịch lý cho phù hợp với cái sai lầm về âm dương của tây tầu (*lại cũng là thời*).

## **2.- PHỤC HỒI NHÂN BẢN VỊ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI**

Con Người theo Dịch Lý Việt Nam là: Một sự Tụ Thành, Hóa Thành ra một Con Người... là Đắc Đạo là Hóa Thành ra cái Tôi Con người. Khi Tôi – con Người – đã đủ Thiên cơ, Thời Cơ tất nhiên đến Nhân Cơ, tức Hóa Thành ra cái Tôi – con Người. Nó bao gồm mọi Vô-Hữu, Hữu-Vô vây phủ trong và ngoài cái Tôi con Người... Trong Phạm vi Thiện Ác thì: Cái Tôi con Người thật đáng ghét, cùng lúc con Người tôi cứ mãi thương cái Tôi, binh vực Tôi tôi đa, sao cho cái Tôi tồn tại trong Dòng Sinh tồn. Cái Quyền năng sinh tồn sao đó của cái Tôi – con Người; Nó giống mà hơi khác với một đơn vị Hóa Thành bất kể nào trong Vũ trụ Vô hữu Tụ Thành; Một cây lúa là một Thực vật bản... giống mà hơi khác một Nhân bản .

### Nhân Bản là :

- Một Bản chất do chính Thiên cơ (nghiệp Dịch, Nhân nghiệp gì gì trước tiên cũng chỉ là Nhân Bản, bản chất có thật của con Người)
- Cái Bản chất Người đó, Nó ở trong không gian nào đó, ở Thời gian sao đó, gọi là Vị.... Đó là hình ảnh sơ khởi về Nhân Bản Vị. Cha mẹ thì sanh ra Nhân Bản, Rồi Nhân Bản ấy chung chạ với cha mẹ anh em, bà con, gia đình, xã hội nhân tình thế thái tạo ra Nhân Bản Vị .
- Vậy, Nhân Bản là Bản chất, bản tính của Lý trí Tánh Biết Biến Hóa Hóa Thành, nó đã, đang và sẽ Trực ngự trong cái Tôi – con Người.
- Và cái Nhiên Tôi-Con Người... quây quần hội tụ với mọi cái Nhiên con Người hơi khác tôi... tạo ra Tính lý Nhân cơ. Ta gọi là Con Người Tiêm Nhiễm Hoàn Cảnh tạo ra Nhân Bản Vị ; **Rằng**: Ở bầu thì tròn, ở Ống thì dài. Ta gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh đòi truy, truy lạc, Ta sa ngã theo ...Ta gọi gọi là thiếu bản lãnh. Ngược lại, „Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn“, ta gọi là hoa sen, là người có bản lãnh.

Cái Nhân Bản, nó là như thế, như thế đó, nó chẳng nhỏ, chẳng lớn lao gì cả...nó giống mà hơi khác với Vật Bản, cái Nhân Bản khi ra đời, chào đời, nó Bị và Được Thiên Cơ An Bài Như nhiên như vậy. Nhân Bản thì Biến Hóa Chậm. Còn cái Nhân Bản Vị (*gọi tắt Nhân Vị*) nó luôn thay đổi từng Lúc, từng Nơi, gọi là Biến Hóa Nhanh.

Hiểu được Nhiên Tính của Nhân Bản trong Lý Đức Tính Thời Thần Khí Tình Thanh Sắc Chất Thể Hình là hiểu biết Đạo Lý Vũ Trụ trong Nhân Bản mà „Thuận thiên Hành đạo“ vậy.

### Nhân Bản Vị của Thanh Niên trong Kỳ Nguyên Mới:

- Tuổi trẻ Việt Nam tương lai trong Kỳ Nguyên Mới với Trí Tri Ý Vô tư trong sáng dành cho Người không quan tâm tới thù hận một chiều.
- Tuổi trẻ Việt Nam tương lai không tự cho mình, phe mình là Chính nghĩa sáng ngời ...giống như sự cực kỳ xuân động của loại cha ông, tự làm mỗi cho lửa hận thù chia rẽ và huynh đệ tương tàn như trong đã qua.

- Tuổi trẻ Việt Nam trong Kỷ Nguyên Mới Không chấp nhận loại Thanh niên Chùm gởi, tầm gởi, ký sinh trùng, bợ đỡ, vô tích sự và nhún chìm đất nước.
- Tuổi trẻ Việt Nam trong Kỷ Nguyên Mới phải có Trí Tuệ Tự Lập Tự Cường Tự Tin, không ỷ lại Ngoại bang, ỷ lại vào Tòa bạch ốc, Bắc Kinh, hay Điện Cẩm Linh...
- Loại Thanh niên lưu manh nhờ cậy không nghị lực tự tin...là loại thanh niên hoạt đầu làm người ngoài khinh miệt Khí phách Dân tộc.
- Loại thanh niên với gương mặt ô trọc, vắn đục, tham tiền, tham danh, thích vật chất se súa, đắm chìm trong Danh Lợi Tình.. Tuổi trẻ Việt Nam trong Kỷ Nguyên Mới sẽ vứt ngay vào sọt rác không thương tiếc...Bởi vì phải loại bỏ ngay thứ thanh niên cặn bã này ... chúng không có quyền yêu nước.

Tuổi trẻ Việt Nam trong Kỷ Nguyên Mới nhìn những bản mặt ấy, biết rõ ràng người ta sẽ chà đạp vào mặt loại Tuổi trẻ Vong nô như chà đạp loại súc vật hoang dã, man rợ... thì Nhân vị ở đâu ? Nhân phẩm ở đâu ? Bởi vì họ đã đánh mất Nhân bản vị, mất nhân quyền thì làm gì được quyền bàn đến nhân quyền, nhân vị và nếu họ cứ nằng nặc muồn bàn thì chỉ là bàn lếu láo... Người chân chính không ai nghe! Không ai tin tưởng! Không ai nể trọng!

**Cao Thanh  
và Hạnh Thanh**