

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

ĐÌNH DẬU

2017

HÀNG QUẢ ĐẠI TRẮNG



TÀI LIỆU THỰC TẬP BIÊN THÔNG DÀNH RIÊNG CHO NỘI BỘ VNDLH

PHẦN THỨ II



Đinh Dậu 2017

Chúng ta được và bị Nhịp cầu Lô Phong Hằng, nối liền giữa Huyền vi và Hiên hiện, tức Thiên Thời Linh động thông báo :

- HẰNG LÀ BỀN BỈ, LÂU DÀI, LÀ THƯỜNG HẰNG BIẾN HOÁ...
- GIÀ DẶN, DÀY DẶN KINH NGHIỆM, GIÀ NUA, LỖI THỜI...
- NGOAN CỐ, CỐ CHẤP, BẢO THỦ...
- SÁO MÒN, LỖI THỜI, LẠC HẬU, HỦ TỤC ...
- TẬP TỤC, PHONG TỤC, TẬP QUÁN, MỸ TỤC...
- v.v...

Danh chuyên môn:

TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý CỰC BIẾN: TRƯỜNG CỬU
LÀ LUẬT DĨ NHIÊN CỦA TẠO HOÁ



Cho nên:

Giờ Giao Thừa
Hằng Quai Đại trảng
Thanh long động.

TIÊN ĐOÁN RẰNG :

TÌNH HÌNH CHUNG

Thiên Ý báo tin:

Năm nay Thiên Linh Hằng báo tin cho biết Hành động (☰☰) đúng bị và được nhập tâm (☰) trở thành Tình nghĩa keo sơn, bền vững; đó là những thành phần (Quái) ắt sẽ Thăng hoa (Tráng). Còn thành phần nào (Quái) có Hành động (☰☰) sai lý, lạc lý cũng sẽ bị và được thâm nhập (☰) biến thành Hủ Tục dẫn tới ngoan cố bảo thủ, lạc hậu, kiêu căng...Thiên Linh Hằng còn báo tin cho biết: Mọi hành vi trong Thời Chấn động (☰☰) của cấp trên mà đúng Lý Hằng Đại Tráng thì nên Thuận theo (☰); Đó là phương cách tối ưu để đạt Đạo lý: **Trường cửu Đạo nghĩa chi tượng** - Và phải năng có thói quen: **Ôn cố Tri tân**.

Bởi lẽ Ôn cố Tri tân là Chiến lược của dịch tượng Hằng, Vì thế trong năm nay Đinh Dậu 2017 cần lưu ý :

CHIẾN LƯỢC

VỀ ĐẠO LÝ HẰNG-QUÁI-ĐẠI TRÁNG:

Hiện tượng **Hằng** là: Hành động nào của kẻ bề trên của Thế hệ trước (Thượng Chấn☰☰), nếu đúng lý, hợp Thời sẽ được và bị nhân dân bên dưới thuận nhập thành tâm niệm noi theo (Hạ tốn☰☰); bị và được trở thành Mỹ tục, Đó là Đạo lý Ôn cố Tri tân. Ngược lại, cứ theo Hủ tục (Hằng), là ngoan cố, là tự sát, là những thành phần (Quái) kém thông minh trong phạm vi Ôn cố (Hằng) ắt sẽ châu Trời nhanh, sớm (Đại tráng)... Nghĩa là bị cắt bỏ (Quái) việc lên Thiên đàng (Tráng).

Không có Đạo Hằng làm sao nhớ được cái cũ để biết cái mới? Cũ quan trọng mà quên thì làm sao tiến bộ, cũ sai lầm mà làm ngơ, mà che dấu làm sao thoát khỏi việc ăn năn hối cải? Biết cái cũ là cái hay hoặc dở thì mới có tiến bộ, mới cần có chí thành sửa sai...

Đạo lý Hằng chính là Đạo **Phụ xứng Phụ tùy, Phụ xứng Phụ tùy**. Nghĩa là: Vạn Vật trên dưới, to nhỏ, mạnh yếu...cùng nhau san xẻ hợp tác điều hay lẽ phải, khắc chế những sai lầm, khuyết điểm, mà cùng nhau cảm thông bổ xung thiếu sót của nhau...

Vậy, bó buộc các Cổ máy Chăm quyền phải Bị và Được Già nua, cần cỗi, lạc hậu, lỗi thời (Hằng), vì thế phải biết vừa trên thuận dưới;

phải thảo luận từng vấn đề, cho từng tầng lớp, từng Phạm vi hệ trọng (Quái) của Nhân loại, của Nhân dân để thấu hiểu những sâu kín ẩn ức thâm lắng trong Dòng Sinh tồn (Hằng) của con Người, có thể mới mong loại bỏ được những thành phần (Quái) tham quyền cố vị, kiêu ngạo...(Tráng); Tỹ như Đối ngoại tự tin tự chủ và đầy sáng tạo (ngoại Quái☵☳), Đối nội được thuận lòng Dân chúng bên dưới hưởng ứng (nội Quái☳☵); Quốc gia ấy mới trường tồn (Hằng) đó vậy.

SÁCH LƯỢC

VỀ ĐẠO LÝ HẰNG-QUÁI-ĐẠI TRÁNG

Sách lược làm kim chỉ nam cho mọi Chiến thuật. Kỹ thuật, Kỹ năng là phần đối ứng để chiến thuật được và bị Biến đổi khá linh hoạt mà thôi. Có nghĩa là: Biến đổi cái gì? Ổn định Cái chi? Cái gì cũ cái gì mới? Cái gì trước, cái gì sau? Cái nào hay, cái nào dở? Điều nào tạo tiến bộ, điều gì gây lạc hậu? Diễn tiến như thế nào trong mỗi phạm vi của Sách lược Hằng Đại Tráng đây??

Muốn vậy, ta phải chấp nhận:

Hiểu biết thật đúng và chính lý về mọi Sự thật của mọi lẽ thật. Hiểu biết cho thật chính lý về sự thật Như Nhiên, Hiện Nhiên của Đạo Lý Hằng đã và đang tồn tại Giống Mà Hơi Khác trong Dòng Sinh tồn linh diệu của Nhân loại như sau :

A.- BIẾN THÔNG THIÊN Ý

HẰNG



Hình ảnh : *Trưởng cửu chi nghiã*
Tượng bền lâu như đạo nghiã vợ chồng...

Còn gọi là XA LỘ MIÊN TRƯỜNG cực động liên li...

Hằng là gì ? là sao? Là thế nào ?

Hằng là mãi-mãi, là thường hằng. Trời Đất muôn loài Biến Hóa mãi mãi là Đạo Thường Hằng, là chân lý trường tồn. Vũ trụ đã, đang và sẽ mãi mãi Biến Hóa đó chỉ là Đạo thường hằng. Làm sao chối bỏ được Đạo Hằng ?!!! Nhờ có Đạo Hằng ta mới nhận ra cũ mới, mới có dịp ôn cố tri tân. Nhờ có Đạo Hằng ta mới có Đạo Cha con, Đạo Vợ

chồng ân tình ân nghĩa bền lâu. Nhờ có Đạo Hằng ta mới có mới biết các thói quen, tập tục, tập quán, cố tật, hủ tục, mỹ tục... Nhờ có Đạo Hằng mà mọi Thiên thể mọi Tinh tú có Quán tính có Quỹ đạo tuần tự trật tự lâu dài.

- Phạm vi tình nghĩa: vợ chồng, cha con, thâm tình, thâm giao, cố tri, tình nghĩa bền lâu; lưu niệm ...
- Phạm vi đức tính: thông lệ, lệ thường, thói quen, tập tục, tập quán, hoài cố, cố tật, quen tật, quen mùi, ngựa quen đường cũ, cố tích, cố lỗ sĩ, ngoan cố, bảo thủ, hủ tục, mỹ tục ...
- Phạm vi vật thể: bền bỉ, dẻo dai, cứng bền, kiêu cố, đồ cố, ...
- Phạm vi trí tri ý: quy ước, ước lệ, ôn luyện, cố nhân ...
- Phạm vi không thời: dĩ vãng, chuyện đời xưa, xóm cũ, ôn cố tri tân, chậm chạp, lù đù, còn lâu, nợ tính, quán tính, dai dẳng ...

QUẢI



*Ích chi cực tắc quyết
Lợi đã đến cùng ắt phải hết ...*

Quải là gì ? là sao? Là thế nào ? Là Cực của Cực, Cực cuối đường.

Lời nói ra (☰) của người quân tử đầy đủ tài, đức, trí (☷) gọi là Kim khẩu quyết: nói như đinh đóng cột, chứng chạc, danh thép, trong sáng vô tư. Nhưng phải biết Dương khí sắp Cực biến. sắp đến đường cùng của dương khí, Dương đã tận số, tận cùng, đã đến thời cuối cùng cho nên lợi đã cùng đã quá đủ ắt nên thôi: *Ích chi cực tắc quyết*. Bởi vì Một Âm mà đã đủ sức lần 05 Dương cho nên nóng nảy, tham quyền cố vị sẽ gãy đổ, vì lực âm bắt đầu trấn áp sẽ bẻ gãy, sẽ bị và được lâm vào tình thế hữu đồng vô mưu. Quải là thôi động, dừng động, dứt động, nên tĩnh lại. Vậy:

- Quải là đạo Cực biến. Vật cùng tắc biến, biến tắc thông. Phải hết sức chú ý đoạn cuối, đoạn kết rất quan trọng cho sự thành bại; Bởi vì Muôn vật đều có lý cùng cực, cùng tận của nó. Quải là biểu tượng cốt lõi của Đạo Cực tiên quyết, là Cực của Cực. Muôn vô hữu vật đều phải Cực biến nên trong phải đủ tài trí lực ngoài hài hòa cân xứng sẽ quyết định được mọi việc.

- Thọ đã cùng ắt hết thọ; Giàu cùng tận hết giàu; Thánh trí cao siêu cũng đến tận cùng của Thánh trí là hết; Tần thủy Hoàng, Hitler... cũng phải tới lúc tận cùng; Quyền lực cao tận cùng, ắt đến hết quyền, là thời khắc quyết định, dứt khoát, không thể dây dưa được nữa cho nên phải chủ động quyết định chủ động chấm dứt mới là kẻ thức thời.

ĐẠI TRÁNG



Hình ảnh: Hạt nảy mầm đang nhô cao lên.

Phượng tập dăng sơn

Tượng phượng đậu trên núi.

Là hình ảnh của: Đại hùng, Đại lực, Đại Từ bi.

Là hình ảnh của: Kiêu căng, phách lối, kiêu ngạo (loại trèo cao té nặng)

Đại tráng là gì ? là sao? Là thế nào ?

Đại Tráng là cực liên lý tiến lên, cực giữa đường trong phạm vi tiến lên.

Nội tượng Kiên, chứng tỏ nội lực đã cương kiện, còn lần thêm 01 hào dương ở trên, tỏ rõ chí khí của dương ngày càng vươn lên. Dương khí đủ sức đẩy động ở bên trên. Càng mạnh (☰) càng năng động (☳). Đạo tự lực, tự cường, tự hùng tráng, hùng dũng, mạnh lên mãi, tự lực cánh sinh ; Bên trong động cương quyết (☰), Khắp nơi bên ngoài đẩy động theo (☳), tạo thành phong trào dũng mãnh, hùng tráng. Nền tảng phải thật vững chắc (☰) mới nên xây dựng, tạo dựng (☳) trên đó.

Chính lý dĩ nhiên: Là đạo Tự Lập Tự Cường Là hễ dương càng lên cao, lúc ấy tại chỗ ấy âm đang hạ giáng xuống. Có cứng (giữ cho vững 4 hào dương) mới đứng đầu gió. Còn như để cho âm trường lên ắt sẽ bị và được ở vào tình thế trèo cao té nặng!! Có như thế mới biết khi nào cần Tự tin, Tự chủ.. khi nào đã trở thành kiêu căng ngạo mạn!

B.- ÔN CỔ TRI TÂN

I.- ÔN CỔ TRI TÂN TRONG DÒNG SINH TỒN CỦA ĐIA CẦU

Tìm về Luật Tạo lập Vũ trụ nói chung hay Địa cầu nơi chúng ta đang sinh sống nói riêng cũng là việc Ôn cổ Tri tân, là việc của Trí tri ý nhận thức Lý lẽ Biến động, Biến đổi, Biến hoá (Hằng) của mọi

thành phần Hoá thành (*Quái*) Cực kỳ Hùng vĩ, vô cùng Hùng tráng (*Đại Tráng*) trong Dòng Sinh Tồn của Vũ trụ.

Các Khoa học gia và các Nhà Khảo Cổ đã xác định để phân chia Tiến trình Biến động Biến Đồi Biến hoá của Trái đất như sau:

1. Cách đây 440-450 triệu năm do vụ nổ tia gamma của một ngôi sao gần Trái đất làm cho carbon dioxide trong khí quyển sụt giảm mạnh. Ảnh hưởng tới Trái đất, tạo ra một thời kỳ băng hà kéo dài 0,5 - 1,5 triệu năm, tiêu diệt 17% số họ, 50% số chi Cổ Sinh vật đây là cuộc Đại Tuyệt chủng đầu tiên: ***Cuộc Tuyệt chủng Ordovic***.
2. Theo nhà cổ sinh học McLaren, biến động thứ 2 là do một thiên thạch có đường kính lớn đã va chạm với Trái đất, gây nên những đợt sóng thần, tàn phá hệ sinh thái bờ biển, đồng thời gây xáo trộn các tầng biển sâu nơi có các rặng san hô khổng lồ và sự tiến hóa mạnh mẽ của các loài cá đang diễn ra; trên cạn thực vật bậc thấp và những loài côn trùng đầu tiên đã bị huỷ diệt. ***Là Cuộc Tuyệt chủng : Devon*** cách đây 360 triệu năm.
3. Nhờ Định tuổi Urani-Chì của các mẫu Ziricon từ các tầng đá ở nhiều nơi nam China; do sự vận động của lớp vỏ Trái đất, gây nứt gãy, dồn nén các mảng lục địa; Ngoài ra năm 2006 các nhà Khoa học Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ còn tìm ra sự va chạm của thiên thạch có bán kính 500km vào Trái đất mà vết tích được tìm thấy ở Nam Cực. Đó là những nguyên nhân tạo ra ***Cuộc Tuyệt chủng thứ 3: Permi–Trias***, cách đây 252 triệu năm.
4. Gần đây, các nghiên cứu đã chứng minh khá chính xác khoảng thời gian diễn ra vụ va chạm của sao băng và địa cầu tạo nên hồ Manicouagan (Canada) đó có thể là nguyên nhân trực tiếp can dự vào ***Cuộc Tuyệt chủng Trias – Jura*** cách đây 199,6 triệu năm. Khiến cho 23% số họ, 48% số chi đã bị tuyệt diệt. Nhưng Tuyệt chủng Trias–Jura lại tạo điều kiện cho Loài Khủng long (*Dinosauria*) thống trị trong suốt Kỷ nguyên Jura và kỷ nguyên Creta, làm chủ toàn bộ mặt đất, tàn sát nhiều Sinh vật khác.
5. Cách đây khoảng 66,5 triệu năm, do sự tác động của các thiên thạch tạo nên các hố sâu Chicxulub ở Mexico, và Hồ Boltysk ở Ukraina; lý do khác là mực nước biển tụt xuống, núi lửa phun trào tạo ra hiện tượng “Bẫy Deccan” tàn phá nghiêm trọng sinh quyển Trái đất. Khủng long bị tiêu diệt đầu tiên và một số loài thực vật, động vật cũng biến mất..... Nhưng lại tạo điều kiện cho

Lớp các loài Động vật, Thực vật phát triển và dần dần chiếm ưu thế như ngày nay. *Người ta gọi là Cuộc Tuyệt chủng Creta – Paleogen*

Tóm lại:

Tất cả các Biến động Biến đổi Biến hoá trong các cuộc tuyệt chủng này đều do Tiến trình Biến dịch từng đợt (*Quái*) Giống mà hơi khác diễn ra trong *Thời Hằng-Đại Tráng*; Vì lẽ có Sự già nua nên có Sự sụp đổ của từng Kỷ Nguyên Địa lý cũ để Vươn lên (*Đại tráng-là Cực liên li theo chiều vươn lên*), là để mở ra một Kỷ nguyên Địa lý mới; tạo điều kiện phát triển cho nhiều sinh vật có sức sinh tồn ở Bộ mặt mới trong Dòng Sinh Tồn của Vũ trụ (*Hằng*).

DICH NÓI

Thực tế trong mỗi Kỷ nguyên hàng trăm triệu năm (*Hằng*) ấy có nhiều Thời kỳ (*Quái*) biến động biến đổi biến hoá; đã có nhiều lần Cực Liên Li (*Cực-Vươn lên liên li là Đại Tráng*) rồi dĩ nhiên, đương nhiên tiến đến Cực của Cực (*Quái*)...ất có bộ mặt mới phủ lên trên. Đó chẳng qua chỉ là Luật tương tác trong Vũ trụ Vô Hữu; Kịp đến khi có loài người xuất hiện, dĩ nhiên loài người cũng nằm trong luật tương tác ấy...Thế là loài người bắt chước Tài Năng của Tạo Hóa, bắt chước chim bay chế ra máy bay, bắt chước cá lặn chế ra tàu lặn v.v...Marie Curie tìm ra Uranium; Nobel chế ra mìn nổ mong giúp công nhân bớt gian nan cực nhọc, chưa kịp vui với công sáng chế vĩ đại! Thì than ôi... Bom mìn được ứng dụng vào chiến tranh tàn phá !! Wernher Von Brown chế hỏa tiễn, Einstein chế bom nguyên tử... rồi tới bom hạch tâm, bom sạch, bom CBU... Rút kinh nghiệm trong dĩ vãng...Con người hiện nay đủ và thừa sức; làm cho trái đất ngất ngư!! Và tối quan trọng là: Con người đã thật sự làm tên nô lệ cho Văn minh Cơ khí do chính con người là cha đẻ của nó (*xin xem Văn minh Dịch Lý Việt-Nam*)

Vì thế lần hoại diệt trong tương lai này, có Vũ trụ động biến song hành cùng Văn minh Cơ khí của con người, con người dám còn ngoan cố (*Hằng*) chẳng? Còn dám cao ngạo (*Đại tráng*) chẳng? - Đạo cực của cực, Đạo cực tiên quyết (*Quái*) cũng hết sức rộng lòng chờ đón chúng ta đó vậy!

Hay là chúng ta phá hoại nhẹ hơn:Tạo ra các thứ loại (Quả) ô nhiễm môi trường, làm mất cân bằng sinh thái, phóng khí thải công nghệ chọc thủng Ozon gây biến đổi khí hậu (Quả-Trắng)...

Cho nên không cần biết còn bao nhiêu triệu năm? Hay trăm ngàn, chục ngàn, hoặc vài mươi năm nữa?!! Hễ thứ loại nào bất kể là Khoa học Đạo lý. Đạo lý khoa học nào hay Lý thuyết Chủ nghĩa nào (*Quái*) Già cõi, thoái hoá, hủ hóa làm tha hóa (*Hằng*) thì đều sẽ bị và được Cực của Cực (*Quái*) cùng cực tất biến loại trừ, để Vũ trụ duy trì Đạo Lý Thường Hằng (*Hằng*) và vươn lên (*Đại trắng*).



Wernher Von Braun in 1960

II.- ÔN CỐ TRI TÂN TRONG DÒNG SINH TỒN CỦA TỘC VIỆT

Hai Bà Trưng là con cháu, dòng dõi vua Hùng Vương đóng đô ở Mê Linh đất Phong châu (*tên loại chim Mlang, Mling, Langling trong tiếng Việt mừng...*) Ý nghĩa là Đất Mê Linh biểu tượng về Loài chim là Dòng dõi Hùng Vương (*Hùng là con chim đực, là thần mặt trời*)



Chim cắt hồng hoàng Kenyalang của người Iban, Sarawak triển lãm tại Bảo Tàng Viện Văn Minh Á châu Singapore (ảnh của NXQ).

Thời Hồng Bàng, quốc gia Văn Lang của Hùng Vương phải luôn luôn phòng vệ trước sự xâm lược của nhà Ân.(còn gọi là *Thương Ân 1766 TCN tới năm 1122 TCN*)



Màu đỏ Lãnh thổ Nhà Ân

Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề, ông ta bắt đầu tiến đánh Bách Việt ở phía nam. Năm 218 TCN sai tướng Đồ Thư với 500.000 quân Tần chia làm 5 đạo tấn công các bộ lạc Bách Việt ở vùng đất Lĩnh Nam trong đó có Âu Lạc, Thục Phán An Dương Vương đã lãnh đạo thành công cuộc chiến 10 năm (218-207 TCN) bảo vệ lãnh thổ Âu Lạc độc lập tới năm 180 TCN; sau đó bị mất nước vào tay Triệu Đà năm 179 TCN.



Nước Nam Việt 179 TCN

A.- THỜI BẮC THUỘC

1. **Bắc Thuộc Lần thứ 1 (179 TCN - 40 SCN)**: Sau An Dương Vương, Triệu Đà chiếm nước Âu Lạc, Họ Triệu là một võ tướng theo lệnh nhà Tần dẫn quân xuống chinh phạt miền nam tức các lãnh thổ của các bộ tộc Bách Việt, năm 179 TCN Triệu Đà đánh chiếm được Âu Lạc của An Dương Vương, chia đất Âu Lạc làm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi sáp nhập vào Nam Hải, Quế Lâm và Tượng quận, nay là Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam; nhưng nhà Tần lúc ấy suy tàn, nhận thấy Tần sắp sụp đổ, Triệu Đà bèn tách ra, dùng những lãnh thổ ông chiếm được của Bách Việt để lập thành nước Nam Việt. Đến khi nhà Tây Hán làm chủ Trung Hoa, Triệu Đà bỏ việc xưng Đế quy phục nhà Tây Hán (*nhưng vẫn xưng Hoàng Đế ở Nam Việt*). Trong giai đoạn này Nước Âu Lạc **DÀNH** được **Độc lập 3 năm (40-43 SCN)** nhờ cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

2. **Bắc thuộc lần thứ hai (43 - 541)**:

Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế nhà Đông Hán đánh chiếm lại toàn bộ Giao Chỉ, Hai Bà Trưng thất bại, lãnh thổ độc lập của người Việt lại phải chịu tình trạng thuộc địa của các triều đại phương bắc gần 500 năm qua các triều đại của Trung Hoa sau :

- *Đông Hán (167 năm: 43-210) ,*
- *Đông Ngô (62 năm: 210-263 và 271-280),*

- *Tào Ngụy (2 năm: 263-265)*
- *Tây Tấn (43 năm: 265-271, 280-317),*
- *Đông Tấn (103 năm: 317-420),*
- *Lưu Tống (59 năm: 420-479),*
- *Nam Tề (23 năm: 479-502),*
- *Lương (39 năm: 502-541),*

Trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 2 này có các cuộc Khởi nghĩa :

- **Cuộc Khởi nghĩa của Bà Triệu**, bà chống đỡ với quân Đông Ngô được năm sáu tháng thì thua và tuẫn tiết trên núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vào năm Mậu Thìn(248), lúc mới 23 tuổi.
 - **Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí** là người Thái Bình, phủ Long Hưng (Sơn Tây). Ông đánh đuổi quân nhà Lương, sáng lập ra nhà Tiền Lý, lập ra nước Vạn Xuân năm 544, đặt niên hiệu là Thiên Đức xây chùa Trấn Quốc...Triệu Quang Phục tức Dạ Trạch Vương lên làm vua cai trị từ năm 548 đến năm 571 kế tục sự nghiệp của Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân. Năm 571, ông bị Lý Phật Tử dành ngôi đánh úp và thua trận rồi tự tử ở cửa sông Đáy. Nhà Tiền Lý giữ nước được **61 Năm** (541-602).
3. **Thời Bắc thuộc lần thứ 3** (602 – 905). Thời kỳ này bắt đầu khi Nhà Tùy Văn Đế sai Lưu Phương đánh chiếm nước Vạn Xuân, bức bách Hậu Lý Nam Đế Lý Phật Tử quy hàng, xoá tên nước Vạn Xuân rồi gọi là Tĩnh Hải Quân (*các đơn vị hành chính tại chính quốc nhà Đường gọi là các "Quân" với người đứng đầu có chức danh là Tiết độ sứ*). Thời kỳ này kéo dài cho đến khi Khúc Thừa Dụ tiến vào Đại La, giành quyền cai quản toàn bộ Tĩnh Hải quân năm 905 trong thời Đường Ai Đế. (*Nhà Tùy 581-619 Nhà Đường 618-905*).

Trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3 này có các cuộc Chính biến :

- **Mai Hắc Đế** (*Mai Thúc Loan*). Vì sưu cao, thuế nặng Mai Thúc Loan cùng nhân dân nổi dậy chống lại ách đô hộ nhà Đường, cuộc khởi nghĩa Hoan Châu thành công; Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, lập kinh đô Vạn An (*thuộc xã Vân Diên thị trấn Nam Đàn hiện nay*) Năm Giáp Dần (714), Mai Hắc Đế tiến binh lấy được thành Tống Bình (*Địa danh cũ gồm phía nam Hà Nội, nam Bắc Ninh, sông Hồng và sông Đuống, phía đông tỉnh Hà Tây, bắc*

Hưng Yên) ông đã giữ vững nền độc lập trong **10 năm** (713 - 722) nhưng thua trận khi Nhà Đường huy động 10 vạn quân tiến theo đường bờ biển Đông Bắc tấn công thành Tống Bình sau đó liên tiếp mất luôn Kinh Đô Vạn An.

- Năm 737, **Nam Chiếu** một quốc gia của người Bạch và người Di ở vùng Vân Nam. (*Nam Chiếu sau đổi là Nước Đại Lý tồn tại từ năm 738-902*), luôn tới cướp phá An Nam lúc đó An Nam đang bị Nhà Đường cai trị. Năm 860, vua Đại Lý Đoàn Thế Long sai Đoàn Tù Thiên mang 3 vạn quân chiếm được An Nam và giết hại khoảng 150.000 người Việt.
- Năm 791, anh em **Phùng Hưng** và Phùng Hải nổi dậy kéo quân vây Phủ Đô hộ An Nam. Tiết độ sứ là Cao Chính Bình đổi phó không được nên sinh bệnh mà chết. Phùng Hưng chiếm thành, làm chủ Giao Châu, xưng là Bồ Cái Đại Vương trị vì được 7 năm. Sau khi ông mất, con ông là Phùng An lại đầu hàng Triệu Xương nhà Đường .
- Năm 864, nhà Đường sai **Cao Biền** sang đánh Đoàn Tù Thiên. Năm 865, Cao Biền tiến đến Nam Định, bất ngờ đánh úp phá tan quân Nam Chiếu, giết Đoàn Tù Thiên, chiếm lại Thành Tống Bình. Theo thỉnh cầu của Cao Biền, Vua Đường nâng An Nam thành Tĩnh Hải Quân ngang hàng với các đơn vị hành chính lớn khác của Trung Hoa; Nhưng điều đó cũng không ràng buộc được người Việt Nam gắn chặt vào Trung Hoa.
- **Khúc Thừa Dụ**, khi đó là Hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, ra chiếm đóng phủ thành Đại La (*Thành Tống Bình cũ nằm ở vị trí giữa Hà Nội và sông Tô Lịch*), Ngày 7 tháng 2 năm 906, Nhà Hậu Lương vì mới cướp ngôi nhà Đường, lại gặp nhiều biến cố nên thừa nhận phong Khúc Thừa Dụ là Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, mở đầu thời kỳ họ Khúc cầm quyền trong giai đoạn Tự chủ của người Việt nhưng Họ Khúc vẫn thuần phục Trung hoa.
- Ngoài những cuộc chính biến và khởi nghĩa lớn trên, còn nhiều cuộc nổi dậy nhỏ khác của người Việt... khiến quan đô hộ nhà Đường đã phải bỏ thành chạy.
- Tạm Kết thúc thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 2 từ năm 905 khi Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ và Kết thúc hoàn toàn năm 938 Vua **Ngô Quyền** đánh thắng quân Nam Hán. Người Việt giành được tự chủ cho mình với các Triều đại: Nhà Ngô (938 - 967),

Nhà Đinh (968 - 980), Nhà Tiền Lê (980 - 1009), Nhà Lý (1009 - 1225) Nhà Trần (1225 - 1400), Nhà Hồ (1400 - 1407).

- Cuối thế kỉ 14 nhà Trần sa sút, Hồ Quý Ly lên ngôi vua năm 1400, đặt tên nước là Đại Ngu, năm 1406 nhà Minh ở Trung Hoa dùng chiêu bài "phù Trần diệt Hồ" mang quân sang xâm lược nước Đại Ngu. Nhà Hồ nhanh chóng thất bại vào giữa năm 1407. Nước Đại Ngu bị tiêu diệt và VN lại bị sát nhập vào lãnh thổ Trung HOA sau gần 500 năm Độc lập tự chủ.

4. Thời Bắc thuộc lần 4 hay thời thuộc Nhà Minh (1407-1427).

Thời kỳ này bắt đầu từ năm 1407 khi nhà Minh đánh bại nhà Hồ và chấm dứt năm 1427 khi Vua Lê Lợi đánh đuổi được quân Minh ra khỏi bờ cõi, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đồi Quốc Hiệu là Đại Việt. Thời kỳ thuộc Minh chỉ kéo dài 20 năm.

5. Chia rẽ Nội bộ (cũng là ngón nghề chính thức của mọi bọn xâm lược)

Triều đại Nhà Lê tồn tại 100 năm từ năm (1428 – 1527), bị gián đoạn bởi Mạc Đăng Dung cướp ngôi và tự lập mình làm Hoàng đế, sau 6 năm Nhà Lê được tái lập gọi Nhà Lê Trung hưng, Vua Lê Trang Tông với sự phò tá của cựu thần là Nguyễn Kim để lên ngôi báu; nhưng Nhà Minh vẫn can thiệp để họ Mạc được giữ đất Cao Bằng tới gần 80 năm nữa. Triều đại Nhà Lê dài nhất (256 năm) so với các triều đại trước và đây cũng là thời kỳ lãnh thổ Việt Nam được mở rộng nhiều lần nhất. Nguyễn Kim bị sát hại (1545), con cả Nguyễn Uông lên thay, Nguyễn Uông bị em rể là Trịnh Kiểm hại rồi đoạt chức, nắm toàn quyền với khẩu hiệu "*Phù Lê diệt Mạc*", Việc triều chính từ đó hoàn toàn do họ Trịnh quyết định không cần hỏi ý vua. Trịnh Kiểm mất, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng lại tranh quyền dàn quân đánh nhau.

- Trịnh Nguyễn phân tranh Con Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng, thấy anh cả là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm hại, xin vào nam trấn thủ Thuận Hóa (1558) rồi Quảng Nam (1570). Năm 1613, Nguyễn Phúc Nguyên con Nguyễn Hoàng lên thay trấn thủ Thuận-Quảng, bắt đầu thực hiện ý định ly khai. Trịnh Tráng nhân danh Vua Lê Thần Tông mang quân nam tiến. Họ Nguyễn cũng nhân danh "phù Lê" chống họ Trịnh lộng quyền lấn át vua, chiêu binh chống lại. Sau 7 lần xung đột bất phân

thắng bại, hai bên ngưng chiến, lấy sông Gianh làm ranh giới. Phía bắc sông Gianh thuộc chính quyền vua Lê chúa Trịnh gọi là Đàng Ngoài, phía nam sông Gianh thuộc chúa Nguyễn gọi là Đàng Trong.

- **Nhà Tây Sơn:** Sau khi Trương Phúc Loan giết *Nội hữu Cai cơ Trương Văn Hạnh và Thị giảng Lê Cao* là hai vị thầy dạy học cho Nguyễn Phúc Luân con của Chúa Nguyễn Phúc Khoát, nên Ông *Trương Văn Hiến* là Thầy dạy của Trương Văn Hạnh trốn vào Bình Định và đã phát hiện được khả năng của 3 anh em Nhà Tây Sơn nên góp ý cũng như khuyên bảo họ khởi nghĩa để xây dựng đại nghiệp. Năm 1771 lấy lý do chống lại sự áp bức của quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Nhạc cất binh khởi nghĩa, xây dựng căn cứ chống chính quyền chúa Nguyễn tại Tây Sơn. Năm 1786 với danh nghĩa "*Phù Lê diệt Trịnh*", Nguyễn Huệ và tiên phong Nguyễn Hữu Chỉnh Bắc tiến. Quân Trịnh rệu rã tan vỡ, các tướng phần nhiều nghe tin Phú Xuân thất thủ đều khiếp sợ đa số bỏ trốn, Chúa Trịnh cũng bỏ thành Thăng Long chạy và bị dân bắt đem nộp Tây Sơn. Trên đường áp giải, Trịnh Tông đã tự sát. Nhà Tây Sơn đã đề ra nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ xây dựng Đại Việt; đã chấm dứt cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn, lật đổ nhà Hậu Lê. Ngoài ra còn đánh bại cuộc xâm lược của Xiêm La từ phía nam do Nguyễn Ánh cầu cứu; và tiêu diệt 29 vạn quân Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị từ phía bắc kéo sang Đại Việt theo lời cầu viện của Vua Lê Chiêu Thống.
- **Nhà Nguyễn**
Nguyễn Ánh Là cháu của chúa Nguyễn Phúc Khoát, một trong những vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại lớn và đã phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, Nguyễn Ánh giữ được Nam Hà (Nam VN) và đến năm 1802 thì đánh bại quân Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, hiệu là Gia Long, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.

B.-THỜI PHÁP THUỘC

1.- Thực Dân Pháp

Vua Gia Long với sự giúp đỡ tiền cử với chính phủ Pháp và tư vấn của Giám Mục Pigneau de Behaine (*Bá Đa Lộc*). Năm 1787 Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh sang Pháp đại diện cho Nguyễn Ánh đã ký Hiệp ước Versailles với Chính quyền Vua Louis XVI nội dung cam kết song phương:

- *Pháp cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiếc tàu chiến loại frégaté với 1.200 bộ binh, 200 pháo binh, 250 lính da đen châu Phi và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng.*
- *Chúa Nguyễn chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam.*
- *Chúa Nguyễn mỗi năm sẽ đóng trả cho Pháp một chiếc tàu giống với loại tàu Pháp đã viện trợ.*
- *Cung cấp lương thực quân nhu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông.*

Nhưng vì đang nổ ra Cách mạng ở Pháp nên Hiệp ước phải đình hoãn; Sự đình hoãn này cũng là lý do sau này Các Vua Nhà Nguyễn không ưa Chính phủ Pháp và người phương Tây, đồng thời Cẩm Đạo Gia Tô (*Thiên Chúa giáo*) dẫn đến sự Xâm lăng của Thực Dân Pháp.

2.- Chống Thực Dân Pháp

- Nhân sĩ VN bất mãn với các Hiệp ước và Hoà ước của Nhà Nguyễn sau này đã ký kết với Pháp nhất là Hoà ước Patenôtre 1884 và tiếp theo Hòa ước Thiên Tân 1885 là một thỏa ước được toa rập giữa chính phủ Pháp và nhà Thanh năm 1885 sau *Cuộc Chiến Pháp Thanh* tranh giành ảnh hưởng ở Việt Nam buộc quân Thanh phải rút khỏi Bắc Kỳ, và công nhận nền bảo hộ của Pháp với Việt Nam. Cũng theo đó thì Hòa ước này chấm dứt lệ triều cống của Triều đình Huế cho nhà Thanh. Ngày 6 tháng 11 năm 1925, lợi dụng việc vua Khải Định vừa qua đời, Toàn quyền Alexandre Varenne đã ép vua Bảo Đại mới 12 tuổi phải ký thỏa ước giao cho quan Khâm sứ Pháp các quyền hạn cuối cùng; Cho nên Nước Đại Nam đã hoàn toàn mất vào tay Thực Dân Pháp: Nam Kỳ sáp nhập vào Pháp, Bắc Kỳ gần như một thuộc địa và Trung Kỳ tuy thuộc quyền Vua Đại Nam với quy chế bảo hộ thật ra chỉ là lý thuyết để che mắt Nhân loại âm mưu Xâm lược.

- Năm 1907 Vua Thành Thái bị ép phải thoái vị vì không phê chuẩn việc bổ nhiệm một số quan lại đã được Khâm sứ Lévêque và Hội đồng Thượng thư thỏa thuận; vua Duy Tân lên nối ngôi cũng như vua cha Thành Thái đều có tư tưởng chống Pháp; ông liên kết cùng Việt Nam Quang Phục Hội của nhóm Thái Phiên và Trần Cao Vân nổi dậy nhưng thất bại và bị đày ra đảo La Réunion cùng lúc với cha mình. Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp để đòi hỏi Pháp phải cho người Việt được tham gia chính trị nhiều hơn nhưng đã không đem lại kết quả nào.
- Năm 1932, Vua Bảo Đại đã mong muốn cải cách xã hội Việt Nam nhưng không được đồng tình ủng hộ; trước thực tế nhà Nguyễn không còn khả năng chống Pháp, nhiều đảng phái cách mạng được tổ chức để đánh đuổi người Pháp.
 - *Việt Nam Quang phục Hội* năm 1912 do Cụ Phan Bội Châu thành lập và Tan rã năm 1925, sáp nhập hoàn toàn vào *Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội* năm 1939.
 - *Hội Á Tế Á Ấp Bức Nhược Tiểu Dân tộc* do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Đông.
 - Năm 1925, *Tân Việt Cách mạng Đảng* hoạt động ở Hà Tĩnh và Sài Gòn còn có các tên khác là Đảng Phục Việt; Hội Hưng Nam (1925), Việt Nam Cách mệnh Đảng (1926), Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội (1927) và Đảng Tân Việt (1928). Năm 1930, Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội đổi ra *Đông Dương Cộng sản Đảng*
 - Năm 1927, Phạm Tuấn Tài, Hoàng Phạm Trân, Nguyễn Thái Học lập ra *Việt Nam Quốc dân Đảng* còn gọi là Đảng Việt Quốc.
 - Năm 1928, Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh lập *Cộng sản Đệ Tứ Quốc tế*.
 - *Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng* gọi tắt là Việt Duy dân Đảng là một chính đảng do Triết gia Lý Đông A thành lập tại Hòa Bình vào năm 1943 Đảng Đại Việt Duy dân được thành lập dựa trên tinh thần nhân bản và lấy con người làm tiền đề Triết Lý.
 - *Đại Việt Quốc dân Đảng*, gọi tắt là Đảng Đại Việt, thành lập từ năm 1939 do Trương Tử Anh, người Phú Yên. Đảng Đại Việt với Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn, là một trong

những đảng chính trị có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam .

- *Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội* - gọi tắt là Việt Cách. Các ủy viên thường vụ là Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, nhưng có thế lực nhất là Vũ Hồng Khanh và Nghiêm Kế Tổ, Tháng Ba năm 1944 Nguyễn Hải Thần chủ trì Hội nghị các nhóm Cách mạng hải ngoại của Đồng minh hội, thành lập ủy ban hành chính, trong đó có ba đại biểu đảng cộng sản là Lê Tùng Sơn, Phạm Văn Đồng, và Hồ Chí Minh. Sau Vũ Hồng Khanh bất đồng với Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam do đó liên minh này giải tán, Nguyễn Hải Thần vẫn lãnh đạo Việt Cách.
- Tháng Hai năm 1947, Nguyễn Hải Thần (Việt Cách), Nguyễn Tường Tam (Đại Việt), Vũ Hồng Khanh (Việt Quốc), thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp, chống chính quyền Việt Minh, ủng hộ giải pháp Bảo Đại. Bộ Tuyên truyền của Chính phủ Cách mạng lâm thời *Việt Nam Dân chủ Cộng hòa* gửi đến ban biên tập các tờ báo một bức thư chỉ trích Nguyễn Hải Thần không cử người tham gia đoàn quân Nam tiến chi viện cho miền Nam đồng thời buộc tội ông thỏa thuận với quân Pháp. Báo chí thường xuyên cáo buộc Việt Cách và Việt Quốc tống tiền dân chúng. *Công an Việt Nam Dân chủ Cộng hòa* thường xuyên bắt giữ các thành viên Việt Cách vì tội tống tiền, đặc biệt là đối với Hoa kiều. Các thành viên Việt Minh và Việt Cách xé áp phích của nhau, đe dọa tính mạng và phá các cuộc họp của đối thủ.

3.- Chia rẽ nội bộ kiểu mới: (Ngón nghề Bọn xâm lược dậy Bọn tay sai)

Chiến tranh Thế giới II Nhật Bản mang quân vào đánh chiếm Đông Dương. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Vua Bảo Đại chỉ định Trần Trọng Kim làm thủ tướng thay thế cho Nội các Phạm Quỳnh tại Huế. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại ra đạo dụ "***Tuyên cáo Việt Nam độc lập***", hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Đại Việt, thống nhất Bắc, Trung và Nam Kỳ. Ngày 7.4.1945, Vua Bảo Đại ký Đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12/5/45 giải thể Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6/1945, chính phủ Trần Trọng

Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam tuyên bố Ngày "**Độc lập 9 tháng 3**" vừa giành được. Ngày 18/8 thành lập *Một ủy ban Giải phóng Dân tộc*, gồm tất cả các đảng phái chính trị để lãnh đạo cuộc Tranh đấu. Vua Bảo Đại gửi thông điệp cho Tổng thống Truman, vua nước Anh, Thống chế Tưởng Giới Thạch, Tướng de Gaulle đề nghị công nhận độc lập của Việt Nam.

Nhưng sự tranh chấp quyền lực và chính kiến không thống nhất của các Đảng Phái nên chính phủ Trần Trọng Kim chỉ tồn tại được 4 tháng vì *Mặt trận Việt Minh* do Hồ Chí Minh lãnh đạo có sức mạnh vũ trang của Cộng sản Quốc tế đã cướp chính quyền trong lúc các Đảng phái khác và Dân chúng tổ chức biểu tình ủng hộ Thủ tướng Trần Trọng Kim. Đến ngày 23 tháng 8, hai phái viên của Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận mang theo quân vũ trang đến cung điện Huế yêu cầu Vua Bảo Đại thoái vị. Chiều ngày 25/8/1945, Vua Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp ở Ngọ Môn, trao ấn tín, bảo kiếm, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu. Trong bản Tuyên ngôn Thoái vị, vua có câu nói nổi tiếng "*Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước nô lệ*". Sau đó một thời gian Bảo Đại đã chấp nhận làm Quốc trưởng của Quốc gia Việt Nam từ 1 tháng 7 năm 1949 đến 26 tháng 10 năm 1955.

Tuy thành công nhưng điều làm Ông Hồ Chí Minh lo ngại nhất là tầng lớp trung lưu trí thức Việt Nam vẫn xem ông và Việt Minh là Cộng sản vì thế ông HCMinh phải làm mọi cách để che đậy điều này: Tháng 11/1945, ông quyết định cho Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán. Về mặt công khai, đảng của ông không còn hiện diện mà chỉ có một bộ phận hoạt động dưới danh nghĩa Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Ngày 19/11/1945, tướng Tiêu Văn đứng ra tổ chức một cuộc hội nghị hòa giải có Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội và Việt Minh tham gia. Mặt trận Việt Minh đồng ý nhượng bộ với Việt Quốc, Việt Cách. Lãnh đạo Việt Cách Nguyễn Hải Thần được bổ nhiệm vào ghế Phó Chủ tịch Chính phủ, các thành viên của Việt Quốc, Việt Cách cũng được giao ở một số Bộ. Tuy nhiên chức trách các Bộ cũng thay đổi. Ví dụ Bộ trưởng Quốc phòng trở thành người lo về tài chính mà không được xem xét danh sách nhân sự, quân số, súng đạn còn các Bộ trưởng khác của các đảng phái Quốc gia

chẳng có chức trách cụ thể gì, không bao giờ được tham dự bất cứ buổi họp nào của nội các... thế rồi Ông HCM đặt bút ký Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, tiếp đó với lý do những người không yêu thích Chủ nghĩa Cộng sản trong Nam không chịu Bầu cử kiểu “Đảng cử Dân phải bầu” không có quy định trong Hiệp định này; và để Đảng CS lại tiếp tục “Giải phóng” miền Nam năm 75!

Tóm lại :

Cho đến nay vẫn thế mọi loại mâu thuẫn Chính trị Miền, Vùng, Thành phần (*Quái*) để cho Đất Nước trường tồn (*Hằng*) vẫn trùng trùng sự trù dập và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, vẫn kéo dài (*Hằng*)... Ai ngay ai nguy và người công chính yêu nước yêu Dân tộc chỉ thấy Anh Nguy Tôi Nguy thì tất cả đều là Nguy! (*Quái*)!

Cô giáo Trần thị Lam nói: Đất nước 4 ngàn tuổi mà không chịu lớn (*Đại tráng*) trong bài Thơ : [**ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH.**](#)

Vì sao? Vì chỉ toàn là các loại Nguy xâu xé nhau! (*Quái*) đục nhau bằng thích !!... thích sống nô lệ hủ lậu (*Hằng*), làm sao lớn cho được !! ..Cô đành ngơ ngác nhìn quanh than rằng:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn!

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm!

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

THIÊN LÝ BÁO TIN

- a. Đã từ quá lâu (*Hằng*) những Bô lạc Phương Bắc (*Quái*) trong khoảng từ thời Nhà Ân thương TK 11 TCN đã muốn bành trướng lãnh thổ nhỏ nhoi của mình ở phía bắc xuống xâm lược phía Nam rộng lớn phì nhiêu; cho tới đời Tần Thủy Hoàng thì đã chiếm hầu hết các nước và đồng hoá họ ở vùng này...Riêng Âu lạc thì không đồng hoá được vì thế nhà Tần tịch thu và đốt tất cả các thư tịch để che đậy văn minh cướp được hầu biến nó thành văn minh của mình (*Tráng*); Do đó ta không lạ gì mộng bành trướng kéo dài của họ tới ngày nay (*Hằng*)
- b. Dân Việt sẽ phải gánh chịu ách thống trị bảo thủ, ngoan cố (*Hằng*) của các Thành phần (*Quái*) thủ cựu (*Hằng*) cho đến lúc cùng cực nghĩa là tới thời Cực của Cực (*Quái*) thì sẽ xuất hiện Bộ Mặt Mới Vươn lên (*Tráng*) giành lại độc lập, tức là lúc mà đại đa số các thành phần Xã hội (*Quái*) đã thức tỉnh việc độc lập tự cường (*Đại Tráng*) là Đạo lý Trường tồn (*Hằng*).

Chúng tôi nói:

- Cái nhân bản cố hữu của con người: Nhân chi sơ Tánh Bản Ác (Tuân Tử) và đồng thời cùng lúc chung cùng thì có nhân chi sơ Tánh bản thiện (Nhan Hồi) lồng lộng trong chính cái Nhân Bản đó! Ôi ! Âm-dương lý siêu nhiệm, nhiệm mâu! Thiện-ác, Ác-thiện Cùng lúc chung cùng; Âm-dương cùng lúc chung cùng và chỉ gượng ép phân chia ra bởi Lý trí !!
- Chúng ta ghét bọn địa chủ cường hào ác bá, chúng ta quyết giảm bớt cái ác đó, rồi chúng ta đấu tố, cải cách ruộng đất, lại tạo ra một cái ác mới, vậy là tệ hơn đậm chân tại chỗ, tức là không xứng danh, không xứng tầm lãnh đạo gì cả! Cho nên làm lãnh tụ là thật sự phải có biệt tài, có đức hạnh đầy đặn thâm sâu!
- Chúng ta trong đã qua (*Hằng*), sống khá lâu (*Hằng*), trong Tri thức hậu học với nạn tai âm dương dị biệt, say mê sống đắm chìm trong chân lý vùng, chân lý cạn hẹp, chân lý nhóm, chân lý cục bộ, chân lý từng miền, từng phần (*Quái*)..., tức phải sống trong hoài nghi nhau, chia rẽ nhau...dẫn tới mặt mặt pháp gieo rắc tai họa khủng khiếp trên khắp hành tinh...đã và đang hình hiện hiện thân trong Dòng Sinh Tồn của nhân loại.....đã và đang cùng cực loạn tri, loạn trí khắp nơi...khắp nơi trùng trùng điệp điệp thù hận....

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang viết trong Nhạc phẩm:

Không Phải Là Lúc

*Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau nghi ngờ nhau,
Khích bác nhau cho cay cho sâu, cho thật đau...!!*

- Trời đã cho dân Việt thụ hưởng và thấm thía mùi vị các chế độ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - họ làm cho công tôi lẫn lộn!!...Trời cũng đã cho dân Việt hưởng Chế độ Việt Nam Cộng Hòa I và II - họ cũng làm cho công tôi lẫn lộn. **Tại sao kỳ vậy?** Chính là vì Hậu học nạn tai Âm Dương dị biệt! Gây ra Cái xui xẻo nhất cho dân Việt là: Thực dân Pháp ra đi, Pháp ngụy trở thành Nga ngụy, Nhật ngụy, Tàu ngụy và Mỹ ngụy !!! Chúng làm cho dân tộc Việt oán thù chia rẽ nát bét, sợ hãi chiến tranh tàn khốc và nhắm mắt vô cảm làm bạn thân thiết với Thần Ngu dốt, Ma Nghèo hèn, Quỷ Dâm ác!!!
- Hiện tượng Rodrigo Duterte ở Phi, Donal Trum ở Mỹ là hiện tượng đả phá, nổi loạn, cố gắng cắt bỏ (*Quái*) những cái giá trị cũ xưa cực kỳ lạc hậu vô cùng hủ lậu cái đã (*Hằng*).... Sau đó sẽ đi vào chết chóc bằng thích (*Thời Cực*), **Tại sao?**
 - Bởi lẽ giết người bằng bạo lực, không cần tới luật pháp (*Quái*), công khai kỳ thị chia rẽ còn miệng thì hô hào đoàn kết –xem như nói một đằng làm một nẻo, cũng là Hủ tục nổi tiếp (*Hằng*) nhất định cắt đứt (*Quái*) sự Trỗi dậy, Vươn lên (*Đại tráng*).
 - Tại vì những vị ấy chưa biết rằng: Thiên hạ chưa học hiểu rõ về Vạn vật Âm dương quy Nhất lý! (*Hằng*).
 - Chúng ta không khen chê - chỉ rắng hiểu biết về Thời linh. Bởi lẽ Khen Chê phải đúng chỗ, đúng lúc...nếu sai thời lúc thì khen chê chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi

DỊCH NÓI:

Chiến lược của Vũ trụ Đạo Hằng là chấm dứt Nạn tai hậu học Âm dương dị biệt (*Quái*)...càng tiến nhanh về Âm Dương Lý càng nhanh càng tốt! Nghĩa là cố gắng tiến vào Đại Hùng, Đại lực, Đại từ bi (*Đại tráng*) Bằng không lại sẽ cứ tiếp tục đảo điên xoay vần trong thời Cực của Mạt pháp, cho nên cái gì, chuyện gì, việc gì đã, đang và sẽ mãi còn xảy ra cho đến Thời Đại Tráng mới có Bồ Mạt Mới của Đạo Lý Trường Tồn trong Dòng Sinh Tồn của Nhân Loại (*Hằng*) đó vậy!

Xin xem quyển : Chính trị Liên Hành tinh và Thiên Nhiên Xã Hội Học

PHÂN TỔNG LUẬN

Năm nay có Thiên Lý là HẰNG QUÁI ĐẠI TRÁNG, Thanh Long Động (*Hào 1*) đoán rằng: Tất cả những giống loài, những thế lực đã già nua, hủ lậu, đã đặc thế đặc thời quá lâu, (*Hằng*) đều bị BIẾN ĐỘNG do phải tan vỡ từng mảng (*Quái*) nhanh chóng trong giai đoạn loài người có ý định thăng hoa (*Tráng*). Cùng lúc chung cùng những khao khát yên bình an lạc bền vững từ lâu (*Hằng*) của mọi tầng lớp nhân dân, nhân loại (*Quái*) cũng đã đến lúc trở thành những Phong trào dũng mãnh, hùng tráng đang lớn dần (*Đại tráng*).

- Bởi vì trong đã qua (*Hằng*), Nhân loại đã sống khá lâu (*Hằng*), trong Tri Thức Hậu học Nạn tai **Âm dương dị biệt**, đã say mê hành động đắm chìm trong Chân lý vùng, Chân lý cạn hẹp, Chân lý nhóm, Chân lý cục bộ, Chân lý từng miền, từng phân...(*Quái*), tức đã phải sống trong hoài nghi nhau, chia rẽ nhau, khích bác gây hấn với nhau.
- Bởi vì cho dù mọi Học thuyết cùn, Lý thuyết vùng nông cạn ấy, (*Quái*) ... đã ra sức quảng cáo đời đời bền vững, khoa trương tô vẽ, bôi son trét phấn rằng tuyệt diệu tuyệt mỹ (*Hằng*) ...để rồi trở thành những nguyên cơ để lý thuyết, học thuyết khác tìm cách triệt hạ nhau bằng thích....Thế nên hỗn loạn cùng cực, loạn trí khắp nơi, thù hận nhau (*Quái*) miền trường (*Hằng*)...gieo rắc tàn ác khủng khiếp trên khắp hành tinh dẫn tới **Thời Mạt Mạt Pháp!**

- Bởi vì tất cả những Trí Tri Ý Âm Dương Dịch biệt đều là Nạn tai; đều là những **Chứng bệnh trầm kha** tở như:
 - Chứng tự tôn sinh ra chứng khoác lác, khoe khoang, tự cao tự đại, thích chê bai bừa bãi !!!
 - Chứng Tự Ti thì thích khen nịnh, thích tự hạ, thích Vong nô sùng ngoại! thích làm nô lệ!!
 - Chứng ích kỷ tột độ thì sinh Tham lam tham nhũng...
 - Chứng vị tha nông nổi sinh ra giả nhân giả nghĩa ...

Nói chung toàn là những Hủ tục tha hóa!!

- Bởi vì quá thiếu thốn về Trí tuệ nên phải thâm thập tinh hoa văn hóa nước ngoài... đến lúc **tinh thần sùng ngoại** trở thành Virus Ung thư xâm nhập tận gốc rễ và nở rộ khiến cho hàng hàng lớp lớp trí thức, trí sĩ huyênh hoang vọng ngoại, vong thân, vong bản, vong nô sùng ngoại một cách tự hào tự đắc!! Đó chính là một **Hủ tục**, là thủ phạm gây đại họa mất nước!
- Bởi vì khi bọn **Tu hú** đã ngày càng quá đông thì Đạo giáo, đạo hạnh không còn tồn tại! Đây cũng lại là **Hủ tục** gây ra băng hoại Xã hội !!!

Thầy Tuệ-Sĩ cảnh báo:

Nhân danh bảo vệ chánh pháp! Thực tế là ôm mái Chùa làm chỗ cho Ma Vương ẩn núp! Làm nơi hội tụ cận bã của xã hội. Giảng kinh thì lợi dụng nịnh bợ vua quan quyền lực, ngỗ hầu xin chút ân huệ dư thừa của thế tục !

Cho nên:

THIÊN LÝ HÀNG QUẢ ĐẠI TRÁNG

Lôi Phong Hằng : *Trường cửu chi nghiã chi tượng.*

Trạch Thiên Quả : *Ích chi cực tác quyết chi tượng.*

Lôi Thiên Đại tráng : *Phượng tập đặng sơn chi tượng.*

Báo tin:

1.- Phạm vi Ý Thức về Vũ trụ

Con người vẫn chưa hiểu được Đạo Lý Thường hằng của Vũ trụ (**Hằng**) nên có nhiều loại lý thuyết vùng miền (**Quả**) đã cố gắng diễn tả Vũ trụ; tỷ như Các nhà Khoa học Huygens, Fresnel, Maxwell, Lorenz... với Lý thuyết **Không gian Ether** trống rỗng phát triển mạnh mẽ (**Tráng**) tới giữa Thế kỷ 20 và cho tới hậu bán Thế Kỷ 20 người ta lại đua nhau, hùa nhau quảng bá **Giả Thuyết Bigbang** để giải thích Sự Tạo lập Vũ trụ; triệt hạ Thuyết Không gian Ether...

Thế nhưng mới đây nhất lại có một Học thuyết tái lập Không gian Trống rỗng ấy với **Thuyết Chân Không Vật Lý** rằng: Tuyệt đối Hư vô có liên quan với Siêu Ý thức Tinh thần tạo ra các Trường Xoắn tác động lên Chân không Vật lý sinh ra Năng lượng và Vật chất... Đây chính là **Nạn tai Âm Dương Dị biệt** của các Khoa học gia khiến họ lòng vòng luẩn quẩn!!! Lý do: Họ đã, đang và sẽ mãi mãi trong Không hoàn toàn Không Mạnh Nha mà thôi !!

Hy vọng Trí tuệ con người sớm hiểu biết Đạo Lý Thường hằng của Vũ trụ (Hằng) xuyên qua Lý lẽ AD cùng lúc chung cùng lập tức tức thời, biết nhận thức các Lý luật Biến động, Biến đổi, Biến hoá; biết tuân thủ Nhất Luật Biến Hoá; biết đi theo Đường đi Dĩ nhiên của Tạo hoá..(Quái) ngõ hầu đem lại An lạc cho Nhân loại (Đại Tráng).

2.- Phạm vi Ý thức về Địa cầu

Địa cầu chỉ là một thành phần trong vô số thành phần (Quái) của Vũ trụ trường cửu thường hằng (Hằng) cho nên cũng phải đến thời Cực của Cực (Quái) do đó Cực của Thế kỷ, Cực của Thiên niên kỷ hay Cực của Vạn niên kỷ cũng chỉ là Giống mà hơi khác.

Gió mưa là bệnh của Trời !

Tương tư là bệnh của tôi thương nàng.

(Thơ Nguyễn Bính)

Có nghĩa là : Mọi thiên tai do Trời gây ra, chẳng qua chỉ là Thời Lúc Trời đang tự Trị bệnh để trở lại Quân bình sinh hóa ! (Thiên Y Dịch Đạo)
Còn bệnh tương tư của Con Người thì có Dịch Y Đạo lo.

Vì thế : Thiên lệnh năm nay báo cho ta biết Địa cầu đang đến lúc biến động, biến đổi, biến dạng (Tráng) sau những thời kỳ cần cỗi (Hằng), sau những sói mòn do loài người cố chấp tàn phá huỷ hoại môi sinh (Hằng)... Đó là do Luật Biến Hoá chứ không phải là Ngày Tận thế, là Ngày Vũ trụ bị huỷ diệt... không có chuyện Tận thế, Vũ trụ không bao giờ bị và được huỷ diệt mà mãi mãi Biến hoá (Hằng) để có Bộ Mặt Mới (Tráng). Trong Hoàng Cực Kinh Thế, Ngài Thiệu Khang Tiết nói: Chúng ta đang ở Hội ngộ, đến Hội Tuất thì Bế Vật—điều này không đúng với Biến hóa Luật.

3.- Phạm vi Dòng Sinh Tồn

- Thiên Lệnh Phệ Hạp Khuê Th.Chân của năm ngoái đã báo tin cho Nhân loại biết mà lo liệu chuẩn bị về lương thực thực phẩm dành cho sự sinh tồn của mình.
- Năm nay Sự Sinh tồn ấy (Hằng) đã như treo lên trên sợi chỉ (Quái) cho đa số những thành phần (Quái) bảo thủ, ngoan cố giữ Hủ tục của mình (Hằng) để tàn sát đối thủ... và ngược lại có Sự lớn mạnh vươn lên (Tráng) nhanh chóng, bền vững (Hằng) cho những ai (Quái) gìn giữ tuân thủ được Mỹ Tục (Hằng) của Trời Đất.

Nghiã là Số bị chết vì Hủ tục a dua cùng Hủ tục, bị và được đào thải rất nhiều, nhiều nhiều hơn số còn sống sót biết gìn giữ Mỹ tục. Cho nên nạn đói, tranh dành, chém giết và cướp bóc (*Hủ tục*) sẽ xảy ra rất nhanh và tan nát tàn bạo (*Quái*).

- Trong Dòng Sinh Tồn (*Hằng*) Nhân Loại sẽ xuất hiện những vị Lãnh đạo muốn Vươn Lên Hùng tráng mãnh liệt (*Tráng*) họ tự ý quyết định sẽ giúp Nhân loại trong các Quốc gia hưởng An lạc Thái bình lâu dài (*Hằng*). Tiếc thay họ sẽ mạnh tay trong việc gì đây ?? Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã có bất bình với cơ quan lạc hậu Liên Hiệp Quốc, tân Tổng Thống Phi cũng vậy và sẽ còn nhiều vị Tổng Thống khác... Cho nên cái Cơ cấu của nó, phải có những nhân vật ưu tú, can cường (*Quái*) dám nói thật, có chí khí cao cả cho Sự thật hoàn mỹ (*Đại tráng*) để đáp ứng với mong ước gìn giữ Hoà bình ổn định lâu dài (*Hằng*) của toàn Nhân loại .
- Là người Việt nên «**ÔN CỐ**» (*Hằng*) các cuộc Xâm lược của Ngoại bang đều là do Hủ tục chia rẽ, ganh tị, tham vọng ... Dân Hủ, Quan Hủ, Vua Hủ (*Quái*) là những kẻ Công rắn cắn gà Nhà, là những kẻ Mãi quốc cầu vinh!..có hiểu biết như thế mới biết sửa sai, mới biết«**TRI TÂN**» mới biết Dân tộc Việt đã có Kỷ Nguyên Mới Tiên hậu Thiên Trí Tri Ý đủ và thừa sức chuyển biến Hủ Tục thành Mỹ Tục An lạc Thái hoà (*Đại Tráng*) .
- Suy cho cùng trong dòng sinh tồn của loài Người, nó luôn luôn ôm ấp cái Đạo lý chí công Vô tư, cái Đạo lý Nhân quả, Luân hồi..để giảm thoái hóa Vong thân, để tiến vào ngõ thẳng hoa (*Đại tráng*) .
- Các Chủ nghĩa, Lý thuyết, Chủ trương; Các thế lực bá quyền (*Quái*) đều đã già nua hủ lậu và bảo thủ (*Hằng*) ; Các phương cách làm ăn giả nhân nghĩa, vinh danh bảo vệ hoà bình để chế tạo và buôn bán vũ khí giết người (*Quái*) đều là những Hủ tục (*Hằng*) chúng sẽ bị và được Cùng Cực tắc biến (*Quái*) và thay thế bằng những Mỹ tục (*Hằng*).
- Các ứng xử của các phe phái IS, Syrie, Nga, Âu Mỹ cũng đều là thói quen Hủ tục (*Hằng*) đã kéo dài nhiều Thế kỷ; người Dân Syrie sẽ tự lập tự cường (*Tráng*) tìm ra cho mình hướng đi Mỹ tục (*Thiên lý Hằng Đại Tráng*) để đập tan các thế lực ngoan cố lạc hậu Hủ tục này (*Hằng*).
- Đường lối bò 9 Đoạn cũng là do Hủ tục xâm lược (*Hằng*) theo kiểu cách của Các triều đại China cổ xưa (*Hằng*) truyền lại tới nay, nó sẽ bị và được Mỹ tục đang lớn mạnh của Nhân loại (*Tráng*) tiêu trừ.

Tóm lại, Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Hằng Quái Đại Tráng sẽ mãi mãi có đó, còn đó để ngự trị và chi phối muôn loài. Và đạo lý Hằng Đại Tráng sẽ tỏ rõ, rõ nét trong giờ phút giây Hằng Quái Đại Tráng động. Thật xứng danh Vũ trụ đạo Hằng Quái Đại Tráng, không còn hoài nghi gì nữa.

- Độc giả nên Chiêm nghiệm **Đạo Lý Hằng Quái Đại Tráng** để biết rõ, biết đúng về nhân cách, vật cách dù chúng đang u uẩn, bàng bạc trong giờ Hằng biến hoá hoá thành trong chón Đại Tráng.

Đó là Đạo Bền vững Lập Thân độc lập Tự Cường, là căn gốc của Tràng Sinh mãi mãi mà tu học đó vậy.

- Ta phải thấy hệ Dương càng lên cao, lúc ấy tại chỗ ấy Âm tụt hạ xuống. Hệ già nua cằn cỗi Hủ lậu thì phải được thay thế bằng cái hay cái đẹp cái Mỹ tục. Đó là lẽ dĩ nhiên Hủ Tục phải bị và được thay thế bằng Mỹ Tục.
- Chúng ta Ôn cố Tri tân: Chúng ta suy nghĩ gì về hiện tượng Thiên an Môn? về Pháp luân Công? về Ukrain, về Syria, về Isis? về PonPot, về Bắc Hàn, về Nga, về Trung cộng với Biển Đông? và nhất là về cuộc nội chiến 54-75 ở Việt Nam? Chúng ta sẽ Tri tân thế nào để tránh được bầy rập tha hóa?? Đó cũng là Thiên lệnh của năm nay.

Khai bút này dành riêng cho Nội bộ DLVN thực tập Biến thông; Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của Thiên Ý. Bài này không liên can tới Uy Danh của Việt Nam Dịch Lý Hội – vì Thầy Tổ đã mất !.

**Ngày Giáp Tý 10, tháng 11, giờ Tuất, Năm Bính Thân
Dương lịch 08/12/2016.**



Viết xong giờ Nhu Khuê Thái

THÂN ÁI

